

Hej!

Nu är även juni månad förbi och vi välkomnar juli! Juni har gått super fort men det har även varit en produktiv månad, ett fullspäckt schema med gruppavslutningar, kalas och mycket mer som vi kommer att berätta om längre ner i det här brevet. Innan vi gör det vill vi bara tacka för oss, många av personalen samt barnen går på ledighet nu och därför vill vi önska er en trevlig sommar!

I början av juni hade barnen som ska börja skolan avslutning med gympan, de gick iväg och lekte i lekparken på Hägnavägen. De beställde pizza som de åt där i lekparken, vilket var spännande och väldigt gott! Ni förstår nog hur mycket blivande fem-åringar längtar tills det blir deras tur! Veckan efter det var det fyra-åringarnas tur att ha avslutning med 4-års gruppen. De gick iväg till skogen där dom lekte och hade roligt. Det bjöds på saft och rulltårta.

Nu är vi redan inne på mitten av juni, och utflykter och roligheterna bara fortsätter! Till en början så gick vi iväg till Lillhan igen, denna gång för att ha avslutning på temat "under ytan". Barnen älskar att gå dit, att få springa i full fart över gräsmattan, att få kasta stenar i vattnet och att få utforska både sig själv och naturen. Denna gång var det extra spännande för vi skulle till och med äta lunch där i form av korv med bröd! Alla mumsade i sig för fullt så all korv tog faktiskt slut (3 hela förpackningar med korv!!). Som pricken över i så passade vi på att ha månadskalas för dom som fyller under sommaren, vi mumsade i oss en varsin piggelin och myste i det varma sommarvädret det var den dagen.



Dagen efter var det dags för ännu med festande, det var äntligen dags att dansa rund midsommarstången och äta glass med jordgubbar. Barnen hjälpte till att klä stången och sedan ställde vi upp oss i en stor ring och sjöng sånger som t e x små grodorna mm.



Nu har nästan hela juni gått och vi är inne på sista fredagen den här månaden. Vad passar inte bättre än att slå ihop hela förskolans barn och personal och ha en utedag tillsammans där vi leker med alla kompisarna, grillar hamburgare och äter glass!

Som vi skrev det har vart ett fullspäckt schema denna månad och vi har gjort en del till men brevet blir så långt om jag skulle skriva om allt!

När vi läser igenom allt vi gjort denna månad så har det blivit ganska mycket kalasande och festande! Tur att det inte är så varje månad, men är det sommar så är det, barnen har varit så duktiga på alla våra utflykter till lekparker mm så de förtjänar att få lyx ibland!

Ha en trevlig sommar önskar Emma, Lina, Anna-Carin och Rebecca!