

## Hej hopp!

Hoppas att ni haft en bra första tid på det nya året! Tänk vad tiden går fort, det är redan 2020! Vi tycker i alla fall att den här månaden har gått med stormsteg, kanske har det att göra med vädret som varit eller att vi har haft fullt upp med både ungar och bus? Att vädret har varit som det har varit med sol och ingen snö har varit positivt med tanke på att vi har kunnat gå till röda skogen så mycket vi vill. Barnen trivs så bra i skogen och jösses vilka fina kojor vi har kunnat bygga nu! Hoppas bara att dom får stå kvar tills nästa gång vi går dit!



Nackdelen med detta väder är ju det faktum att vi faktiskt nästan inte haft någon snö alls, vilket innebär att vi inte hunnit åka nå madrass/pulka... Däremot har vi istället redan fått tagit fram cyklarna igen, där snackar vi vårkänslor!

Men då ska vi inte tala om allt grus som kommer in i hallen! Jösses, det hade vi gärna sluppit några månader till!

I början på januari hade vi julgransplundring här i huset, vi dansade/sprang genom alla fyra avdelningarna. Och vet ni vad det bästa med det var? Jo, vi fick sitta och mysa framför en film och äta glass! Mums, vad gott det var!

Vi har hunnit dragit igång med allting igen så som gympan, 4-års gruppen, "veckans kompis" och även hunnit haft månadskalas. Vi valde att slå ihop december och januari eftersom december oftast är så fullbokat med "juligheter" redan.

Nu längtar vi tills att februari är slut så att vi får dela med oss om vad vi gjort, och hoppas på mycket fint väder och inte snö som det är idag. Nu vill vi ha vår!

