

Loggbok 2019-01-24

Nu är det ett nytt år och ny termin.

I december hade vi julpyssel, pepparkaksbak och Lucia.

Vi gjorde även önskelistor till tomten tillsammans med barnen.

Vi gick till skogen där vi hittade tomtens brevlåda för önskelistor, barnen stoppade i önskelistorna där. Några dagar senare gick vi tillbaka och då såg vi tomten som tagit hand om brevlådan och listorna, han vinkade till oss och ropade God jul. 😊

Nu är nya terminen igång och vi fortsätter med vårt tema: årstiderna.

Vi har målat våra vinterträd och gjort snögubbar/gummor.

Vi har haft julgransplundring.

Gymnastik och 4årsgruppen har startat.

Några barn har åkt buss till biblioteket och lånat nya böcker.

På samlingen jobbar vi mycket med matte och mattelekar men även med "jaget" och min familj. Vi ska måla självporträtt och rita "min familj".

Värdegrunden jobbar vi med dagligen, som omsorg och hänsyn till andra människor, människors lika värde, vuxnas förhållningssätt osv. Vi har veckans kompis. Då får kompisarna säga bra saker till och om den som är veckans kompis och det barnet får även välja böcker till läsvidan och hjälpa till att duka osv.

Fina "veckan kompis" bilder på barnen gör vi och sätter upp.

Utvecklingssamtal kommer vi boka med er i mars.

Annica på gröna sidan jobbar sin sista dag och vår nya kollega/förskollärare Lena har börjat hos oss.

"Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv" Astrid Lindgren 😊

Mvh Marie, Anette, Jessica och Jens.

