

**2018-10-31**

Oj vad fort tiden går! Dags att skriva i loggboken igen.

Vi fortsätter med höstens tema och barnen har lärt sig vad som händer under hösten. Till exempel att löven byter färg och faller ner. Det blir kallt och man måste klä sig mer.

Halloween hör hösten till och vi har som tradition att uppmärksamma det genom en liten fest. Alla som ville fick klä ut sig och tillsammans med gula avdelningen sjöng vi sånger om spöken, pumpor, prinsessor, bin och alla som var med. På grön kombinerade vi festen med att även fira våra oktoberbarn som fyllt år. Grattis till dem!

En gång varje år får barnen måla sitt självporträtt. De får då tillsammans med en av oss vuxna sitta ner och samtidigt titta sig själv i spegeln för att uppmärksamma hur deras ansikte ser ut. Vi pratar om huvudform, hur många öron vi har, ögonfärg, hårfärg och så vidare. En riktigt mysig stund tillsammans med det enskilda barnet.



Flera gånger om dagen måste vi vuxna i förskolan stanna upp och reflektera över vår verksamhet och om hur vi tycker att den fungerar. Vi kände att vi ville få igång den fria leken inomhus lite bättre. Det kan ibland bara behövas att man möblerar om för att skapa större inbjudan till lek. Vi har nu bytt plats mellan dockvrå, byggrum och samlingsrum och hoppas på det sättet att barnen kan komma till ro i en lek en längre tid.

Att barnen varje dag får komma ner i varv och vila är nödvändigt för att klara en hel dag på förskolan. En metod är att läsa en bok, men det är oerhört givande för barnen om de kan komma ner i varv genom yoga. Det är ingenting som fungerar första gången utan det måste övas under en längre tid. Två personal har för en tid sen fått utbildning i just barnyoga som vi använder oss av med jämna mellanrum.

Vill avsluta med ett citat av en flicka som är 3 år, när hon räknar sin ålder på fingrarna och utbrister: *"Oh gud va' stor jag är"*.